

# ROBBEDOES



# ONZE KLEINE SNUFFELAARS, WILLEN VAN ALLES HET FINE WETEN!

Weekblad. — 17e Jaargang.  
Nr. 790. — 19 Mei 1955. — 24 bis.

BELGIE: 6 fr. — NEDERLAND: Losse nummers: 40 ct.









# JERRY SPRING









# Het raadsel van de maansteen

DOOR Peyo















(Wordt vervolgd.)









(Wordt vervolgd.)

KENNEN AL JE VRIENDJES « ROBBEDOES » AL IN ZIJN NIEUWE GEDAANTE? LAAT HUN VOORAL JE EIGEN NUMMER EENS INZIEN!



# EEN ZONDERLINGE DROOM!



**B**INGNG !... Bingng !...  
Bingngng !...  
De grote, staande klok in het Robbedoeshuis slaat drie slagen. Drie uur... In de stille straat klept een deur dicht. Een dokwerker haast zich met een lekkere boterham onder de arm naar zijn werk. Je hoort even het rammelen van zijn fiets. Op de hoek van de straat fluit hij van : « Oh, mijn papa... ». Dan is alles weer stil.

Robje ligt nog fijn onder de wol. In zijn slaap waait hij een vlieg weg, die zijn mopneusje voor landingsterrein had aangezien. Hij draait zich eens om en trekt de zachte dekens over de oren.

De grote, staande klok — erfenis van opa Kwabbernoot zaliger — tikt rustig verder. Tik, tak-tik, tak-tik, tak... Een brutaal muisje ritst over de vloer, tjoept op tafel, schrikt even op, gooit een glas water om en... wipt het open raam uit.

Gelukkig zit er niet veel water in het glas. Langzaam vloeit het kleine riviértje naar de tafelrand. Nog even... En ja, hoor ! Tok, tok, tok... Het drupt op de grond.

Tok, tok, tok... Robje droomt...

Tok, tok, tok... Robje zit in de grote vergaderzaal van het Robbedoeshuis. Hij kijkt eens op en luistert. Tok, tok, tok... Daar komt iemand met een stok ! Pietje en Snuffel horen het ook en gluren over hun wijze brillen naar de deur. Dat moet vast een oude papa zijn !...

De deur piept open... Een mooie, knappe grijze kop komt naar binnen gekken. Robje vliegt overeind.

— Vondel ! Onze beste vadertje Vondel ! Kom binnen.

De grote dichter is niet meer zo vlug te been. Maar ook Piet en Snuffel sneller toe.

— Zo Joost, zegt Piet. Hoe gaat het ?

— Gaat wel. Heb niet te klagen.

— Kom gauw bij het vuur zitten...

— Graag. Onder de grond is het bar koud, vrienden.

Vadertje Vondel neemt plaats. Hij kijkt zijn ogen uit. Dat kastje daar, waar muziek uitkomt, het glimmende ding uit Plets zak, waar vuur in zit, de sigaren met glazen omhulsel... Nee, hij snapt er geen jota van.

Rob is een groot diplomaat. Hij weet, dat je het best vrienden met iemand blijft, wanneer je met hem over zijn hobby spreekt. En het liefhebberijtje van vriend Joost was... dichten, natuurlijk !

— Ook op dit gebied is er veel veranderd, jonge vrienden, zegt de

— Oude mensen niet in de rede vallen ! bromt Joost. Wij, kunstenaars, deden dingen die voor gewone mensen niet aan te leren waren. « Je hebt het, of je hebt het niet », zeiden ze.

— En u weet nu, dat dit niet juist is ?

— Een mens is nooit te oud om te leren, jonge vriend ! Het drong pas goed tot mij door, toen ik enige tijd geleden een oude buurvrouw ontmoette. Een braaf mens. Ze dreef indertijd ook een kousenhandel. Ze lag begraven op een plek, waar nu een speeltuin staat. Bij een nachtelijke wandeling vond ze een Robbedoes. Zij had vooral oog voor de tekenverhalen. Maar mijn aandacht werd dadelijk getrokken door de Knollentuin. Ik zag, hoe jonge rakkers simpele pogingen doen om opstellen te maken en dichtwerken te leveren. Ik las, hoe die pogingen worden aangemoedigd...

— En uw oordeel, vader Joost ?...

— Oordeel ?... In mijn wereldberoemde ogen zijn die pogingen natuurlijk heel bescheiden. Er zijn gedichten, waar veel op is aan te merken. Maar wat geeft dat, jonge vrienden ? Dachten jullie, dat mijn eerste gedichten zo geweldig waren ? Wel, nee ! Ik heb in het begin ook rijmwoordjes moeten zoeken. Ik heb ook de versvoeten moeten tellen. Tot het tenslotte zo gesmeerd ging, dat ik in dichtvorm dacht. Ik ben een groot dichter, al zeg ik het zelf. Niet iedereen zal een groot dichter worden, maar...



ADERTJE Vondel stak een nieuwe sigaar op en schoof nog wat dichter bij het vuur.

— ...Maar ik heb een reusachtige ontdekking gedaan ! Ook weer, dank zij die buurvrouw met de Robbedoes. En weten jullie welke ontdekking ?

— Een reusachtige ontdekking ?...

— Dat mag Joost weten, bromt Piet.

— En of Joost het weet ! roept Vondel uit met van ouderdom overslaande stem en met een rommelig klinkende slag op de stoelleuning. Natuurlijk weet Joost het ! Luister : een kunstenaar is niet, zoals wij dat dachten, een godheid. Nee, hij is een mens, zoals iedereen. Ik heb door die buurvrouw en de Robbedoes ontdekt, dat...

— Dat ?...

— Dat wij allemaal vermogens bezitten zoals de grote kunstenaars, zij het dan in mindere mate. En als de pogingen om een kunstwerk te scheppen niet tot eindresultaat hebben, dat we stuk voor stuk een beroemdheid

worden... door de pogingen zullen we leren van een kunstwerk te genieten !

— Ik begrijp u niet al te best, Joost, bekent Pietje heel bedeesd.

— Door te proberen, kom je in aanraking met de kunst. Je gaat bijvoorbeeld eens kijken, hoe anderen het hebben gedaan. Je vraagt je af, « waarom ? ». Het verstandelijk inzicht in het ontstaan en de werking van het kunstwerk, zal de gunstige voorwaarde scheppen voor de liefdevolle aanraking, waaruit tenslotte het genieten van kunst ontspringt. En dat is mijn geweldige ontdekking ! Door het zelf te proberen, zullen de rakkers van kunst leren genieten !

— Zo is het met alles, merkt Snuffel op.

— Inderdaad ! Zo is het met alles ! Ik zit nu onder de grond. Nu ik er mee in aanraking ben gekomen en verplicht ben die wonderlijke insectenwereld gade te slaan... Wel, vrienden, je komt er niet op uitgekeken. Je « geniet » van de schepping. Inderdaad ! Zo is het met alles... Met de wereld van het kleine : het microscopische, met de wereld van het grote : de sterrenwereld, met de wereld van het leven : de mensen en dieren, en met de wereld van het schone : de kunst. Iedereen is een kunstenaar. Als hij geen scheppend kunstenaar is, dan is hij of kan hij minstens een « genietend » kunstenaar zijn. Op één voorwaarde...

— En die is...

— Dat we als een kind blijven, voor wie alles mooi en nieuw is en die altijd vraagt : waarom ?

— Dat zal ik eens aan ERNEST PERK uit het Antwerpse moeten vertellen, zegt Snuffel en ook aan RODE AREND uit Dendermonde, die met de beste wil van de wereld niet van klasisieke muziek kan genieten, zoals hij schrijft.

— Je moet je wat inspanning getroosten, zegt Vader Vondel. Je best doen er iets van te begrijpen. Er met een kenner over praten. En dan je ogen dicht doen en luisteren, luisteren en nog eens luisteren... Jullie zijn te benijden ! Dat kastje daar is een radio, nietwaar ?...

— Inderdaad, zegt Rob.

— Wel, pas geleden nog ontmoette ik een meneer, die tijdens zijn leven bij de... bij de...

— Schoolradio ?...

— Juist, bij de « schoolradio » werkte. Daar wordt aan de jeugd veel verteld en uitgelegd, nietwaar ? Uch !... Uch !...

Snuffel stuurt Piet naar de kelder om een paar flesjes citroensap te halen...

Robje ligt nog onder de wol. Hij draait zich om. Er kriebelde iets in zijn oor. Was het weer die nare vlieg ? Dan droomt hij weer verder. Vadertje Joost vertelde zo mooi over het genieten van kunst. Wat zou hij nog meer te babbelen hebben ?...

Dat zullen we de volgende week weten, rakkers !

Intussen rond onze Robbedoesvaan :

Met Robje Vooruit en Vooraan !

Je altijd trouwe

SNUFFEL.



# Een Fransman zwicht voor de Britten











NU, BLIJFT NIET HIER  
ALS EEN ZOUTPILAAAR  
STAAN...VOORUIT.



O! SAMORY...  
HET IS SULTAN  
SAMORY MET ZIJN  
KRIJGERS. ZE  
VERAFSCHUWEN  
DE BLANKEN.



GEEN BLANKE ZAL MIJN  
GEBIED BETREDEN. GA  
TERUG NAAR HET LAND  
WAAR BIJ VANDAAN  
KOMT, VREEMDELING.

WE  
WILLEN U GEEN  
KWAAD DOEN.  
SAMORY... WE WEN-  
SEN ENKEL VERDER  
TE MOGEN TREK-  
KEN.



PAS MAAR OP  
MIJN KRIJGERS  
ZIJN GRIMMIG.  
ZE WACHTEN  
ENKEL OP MIJN  
BEVEL.

GEHOORTAAM  
LIEVER, LUIT... ZE  
ZIJN HONDERDMAAL  
ZO STERK ALS WIJ.  
WIJ Zouden UITGE-  
MOORD WORDEN.



JE HEBT GELIJK...  
VECHTEN ZOU NIET  
BATEN EN MIJN OP-  
DRACHT IS IMMER  
VREEDZAAM. RECHTS-  
OMKEERT. WE KEREN  
NAAR DAKAR TERUG.



EN ENKELE MAANDEN LATER IN DAKAR...

MARCHAND, JIJ HIER?  
IK WAANDE JE MIDDEN  
IN HET OERWUDD!  
WAT SCHEELT ERAAN?

HET IS  
MISGELOPEN  
DOOR EEN AL  
TE KOPPIG  
NEGERPOTEN-  
TENTIAAT. OCH,  
ZO IS 'T LEVEN.



MAAR DE REGERING HEEFT  
ME EEN ANDERE OPDRACHT  
VERSTREKT: EEN WEG VAN  
DE NIGER NAAR DE NIJL  
TE VINDEN... IK MOET  
FASJODA ZO GAUW  
MOGELIJK INNEMEN.

DROMMELS... JE  
WEEET TOCH WEL  
DAT DE ENGELSEN  
ER OOK BIZONDER  
BELANG IN STELLEN.  
TRACHT ZE VOOR  
TE WEZEN.

GRAD  
FORTO

10P N° 3











BEELDEN UIT DE  
WERELDGESCHIEDENIS

DE  
TALISMAN  
VAN  
TIMOER



(Wordt vervolgd.)









(Wordt vervolgd.)



# TOERIST IN BIJEN-LAND

— Zzzzoemm... Zzzzoemm...

Meneer Bartels moet lachen om ons verschrikt en angstig gedoe. Vooral Fred trekt lelijke gezichten.

— Ik ben niets op zo'n prikje gesteld, meneer!...

— Kom, jongen, je moet niet zo bang zijn! Ze zullen je heus niets doen. Bijen zijn de liefste en vriendelijkste diertjes, die men zich kan voorstellen.

Wat een prettige man, die meneer Bartels! Hij was dadelijk bereid ons op deze vrije middag zijn « veestapel » te laten zien, toen wij er gisteren om vroegen. Hij begrijpt ook wel, dat wij ons niet bepaald op ons gemak voelen. Het is ook geen pretje, als je met een pijnlijke bult, groot als een raap-kool, moet rondlopen.

— Kom, zegt hij. Ik zal jullie mijn bijenstand tonen. En jullie natuurlijk het een en ander over dat interessante volkje vertellen. Een « volk » is het! Ze hebben zelfs een koningin en soldaten. Eigenlijk zijn jullie buitenlanders voor hen. Ze doen je niets, zolang je hen als « toerist » bezoekt. Maar zo gauw ze je als staatsgevaarlijk gaan beschouwen...

— ... Dan steken ze met hun lansen! vult Fred aan.

— Mooi gezegd! Voor alle zekerheid zal ik jullie dan een pantser geven... Hier...

Het pantser bestaat uit een imkerkap met een masker van gevlochten paardenhaar.

Achter meneer Bartels stappen we de schuur uit en zijn grote tuin in.

— Een bij steekt niet gauw, vertelt hij. Ze is daar veel te verstandig voor. Ze weet, dat de steek haar het leven kost. Als de angel eenmaal in het vlees is gedrongen, kan ze hem niet meer terugtrekken. Er zitten weerhaakjes aan. Juist zoals bij een vishaakje.

Achter de hoog-opschietende bloemen in het bloemenperk duiken opeens vijf rijen kasten op, netjes op een rijtje, zoals huizen in een straat.

— O, roept Fred uit. Ik dacht dat bijen in gevlochten korven woonden...

— Dat is voorbij tijd, Fred! Ik heb er wel, maar die gebruik ik alleen als noodwoningen. Bijvoorbeeld als ik voor een nieuwe zwerm toevallig geen kast in voorraad heb. Deze houten kasten zijn veel handiger. Je kan ze bijna helemaal uit elkaar nemen. Kijk...

We scharen ons rond een bijenkast. Bartels licht het dak op. We zien een tiental platen rechtop in de kast staan.

— Dit zijn raten, verklaart de imker. Je kan ze er zo uittichten...

De raat is een houten raampje, helemaal gevuld met zeshoekige wascellen.

— Dit is nu een honingraat. Deze is leeg, want ik heb vanmorgen de honing er uitgehaald. Kijk, er zitten twee lagen cellen over elkaar, die met een tussenschot van elkaar gescheiden zijn. Is een cel met honing gevuld, dan plakt de bij er een wasdeksel op. Wil je de honing eruit halen, dan moet je eerst die dekseltjes verwijderen. Dat doen we met een speciaal mes, dat ik je straks zal laten zien...

— En de honing? Moet u die met een lepeltje uit de cellen pulken?

— Welnee, jongen! Heb je in de schuur die ketel met ijzeren slinger gezien?

— Die wasmachine?

— Haha, nee, dat is geen wasmachine. Het is een centrifugaal- of slinger-machine. In het midden bevindt zich een as, waar de raat rechtstandig op vastgeklemd wordt. Met de slinger draaien we het geval heel hard rond. Door de middelpuntvliënde kracht vliegt de honing uit de cellen en verzamelt zich op de bodem van de ketel. Begrepen?...  
Poppetje gezien, kastje weer dicht... We zetten onze wandeling voort.

— Hoeveel bijen behoren tot een volk? vraagt Paul.

— Een sterk volk heeft er gemiddeld 30.000. Maar ze moeten minstens met vijf duizend zijn om te kunnen bestaan. Aan het hoofd van elke gemeenschap staat een koningin.

— Hoe ziet de koningin eruit, meneer?

— Ze is veel langer dan de gewone bijen. Ze heeft een hartvormige kop. Haar twee ogen zijn langwerpig en smal en staan rechts en links van de kop. Hiertussen ligt een breed voorhoofd met nog... drie kleine ogen...

— Dus ze heeft vijf ogen?

— Ja zeker! Trouwens alle bijen hebben vijf ogen. De ogen van de bij, en ook die van andere insecten, zijn niet zoals de onze. Zij hebben « samengestelde » ogen. Je zou ze kunnen vergelijken met een halfronde bol, volgeplakt met duizenden spiegelglasjes.

» De koningin heeft maar korte vleugeltjes. Dat maakt voor haar niet veel uit, want ze vliegt toch maar een keer in haar leven uit : op haar bruidsvlucht...

— En zijn er nooit twee koninginnen, meneer?

— Toch, maar nooit voor lang. Zo gauw er 2 koninginnen zijn, breekt er oorlog uit. Als er een koningin wordt geboren, maakt de koningin-moeder gewoonlijk dat ze weg komt. Bij haar vertrek wordt ze door een hele massa aanhangers omzwerm. Dit noemen we het « zwermen ». De jongste koningin heeft altijd het recht om te blijven. Wil de ander niet weg, dan gaat de rechtmatige heerseres haar te lijf. Een gevecht op leven en dood. Zo gauw de jonge koningin de alleenheerschappij heeft veroverd, gaat zij op een zonnige morgen haar bruidsvlucht maken. Ze kiest haar gemaal. Dadelijk na haar terugkomst begint ze eieren te leggen. Als alles naar wens verloopt, legt ze er 3000 in 24 uur, waarvan ze er nog 15 rust...

— Dat is heel wat! verzucht Fred. Meneer Bartels schiet in de lach.

— Haar paleis, de koninginnen-cel, maak ik altijd zelf. Hiervoor neem ik uit een raat een cel, die een pasgelegd ei bevat. Deze cel plak ik op een kleine, houten kubus.

» Hé, ik heb een hese stem van al dat praten. Als we eens gingen kijken, of moeder de vrouw niet iets lekkers voor ons heeft?

Dat laten we ons geen twee keer zeggen!

FONS.



Een straatje in bijenstad. De huisjes dragen geen nummer. En toch vergissen de kleine zoemers zich nooit. Behalve de... roofbijen, die eens willen proberen om bij buurman een vaatje honing te kapen. Die deugnieten!



Onze imker is hier druk bezig met de bouw van het « koninklijk paleis ». De cel voor de koningin. Een cel uit een raat wordt op een houten klosje geplakt en in een korfje gezet, bestemd voor de kweek van koninginnen.



Als je goed kijkt, zie je op deze raat zes kunstmatige koninginnencellen. Onze imker neemt er juist een uit.



Zouden jullie een bij willen zijn? Verbeed je, dat meester op school jullie ook met een stoffert de klas zou uitvegen! Dank je!



# Met de klas onder zee

Het is puffend-warm in de klas. Jan kijkt eens om zich heen. Wat kan zo'n middag toch lang duren! De jongens zitten allemaal loom in hun banken over hun aardrijkskunde-boek gebogen. Ze slapen meer dan dat ze lezen. Alleen Fred op de achterste bank is goed wakker. Hij heeft een vliegje weten te verschalken en laat het arme beestje nu in alle richtingen over het boek marcheren.

De ogen van Jan dwalen naar buiten, door het open raam, waar juist een musje opfladdert. Hij ziet hoe het helle groen van de boomtoppen scherp afsteekt tegen het staalblauwe van de lucht. Heerlijk, die natuur!... Nog een paar weekjes, en dan is het vakantie!

Meester Buys verschuift zijn lessenaar. Hij merkt, dat het zijn jongens niet meevalt. Zo'n warme middag ook! Even glijdt er een glimlach op zijn gezicht. Hij herinnert zich toen hij zelf vroeger op de schoolbanken zat. Ook hij had de uren geteld. Wat vonden ze het dan fijn, als meester iets ging vertellen... Vertellen!... Vertellen?...

Ja, als hij eens iets ging vertellen?...

— Jongens, doe de boeken maar aan de kant!

Ze lieten het zich geen twee keer zeggen! Rits, rats, roef, en geen boekje is meer te zien. Zelfs voor Fred op de achterste bank betekent het zo'n opluchting, dat hij zijn vliegje vergeet.

Jan verzet zich even. Tjonge, wat plakken zijn benen op die verniste zitting!

Meester begon:

— Jullie allen fantaseren graag, nietwaar? Wel, doe nu eens heel even de ogen dicht...

De jongens lachen en gluren door hun wimpers naar de meester. Ja, want voor meester Buys moet je oppassen. Die heeft altijd een of andere grap klaar. Deze keer is het toch ernst.

— En nu moeten jullie je voorstellen, vervolgt hij, dat we met een heel moderne atoom-duikboot een reisje gaan maken in de diepten van de zee. Het gevalletje is natuurlijk helemaal in glas, zodat we alle kanten heen kunnen kijken. Er zijn natuurlijk ook sterke schijnwerpers, want zo nu en dan zal het erg donker zijn.

— Is het dan niet altijd pikdonker onder zee, meester?

— Nee, Jan, en je zal straks begripen waarom. Zo, nu mogen jullie de ogen weer openen. We bevinden ons op een diepte van ongeveer 400 meter. Hier dringt bijna al helemaal geen daglicht meer door. Als we nog even dieper gaan, is het pikdonker. We flitsen onze schijnwerpers aan.

» Dat gebrek aan licht schijnt ook invloed te hebben op de vissen zelf. Ze hebben zeer kleine ogen. Er zijn er echter toch maar weinig of geen, die het hele gezichtsvermogen verloren hebben. Met zoetwatervissen en dieren, die in het duister leven, bijvoorbeeld in grotten, is het anders gesteld. Zij hebben een neiging hun ogen kwijt te raken.

» De diepzee-vissen verliezen ook hun kleur niet. De zoetwatervissen en dieren in grotten wel. Meestal worden die wit. Nu vragen jullie je natuurlijk af, hoe dat komt. Wat denk jij, Fred?... Waarom verliezen de diepzeevissen hun ogen niet en waarom blijven ze hun lichaamskleur behouden?

— Ik zou het niet weten, meester... Misschien door het zoute water?...

— Nee, niet door het zoute water! De reden van deze tegenstelling ligt waarschijnlijk in het feit, dat de diepten van de zee niet zo volslagen duister zijn als die van de grotten. Er dringt wel geen daglicht door. Maar er zijn vissen en waterdieren, die zelf licht afgeven. Wij kennen ook diertjes, die zelf licht uitstralen. Ken jij een voorbeeld, Rik?

Rik weet het niet, maar Frans is er als de kippen bij:

— Glimwormpjes, meester!

— Prachtig! Wij kennen bijvoorbeeld glimwormen en vuurvliegen. In de zee zitten er heel wat meer. Er is bijna geen dierengroep in zee, die geen lichtgevende vertegenwoordigers kent.

» Sommige lichtgevende dieren schijnen geen speciale lichtorganen te hebben. Ze geven een slijm af, dat regelmatig doorgloeit. Bij veel dieren vindt men lantaarntjes met lens, lamp en reflector. Ze kunnen een sterk gerichte lichtbundel geven. Onze schijnwerpers in het klein. Deze lantaarn-organen worden geregeld door het zenuwstelsel. Ze kunnen aan- en uitflikkeren. Nog iets heel

merkwaardigs: er zijn zeeduivels en inktvissen, die verschillende lichtorganen met verschillende kleuren licht bezitten, bijvoorbeeld: rood, blauw en wit. Ja, jongens, ik zou haast zeggen: knijp je ogen nog eens stijf dicht en tracht je het eens voor te stellen. Het moet wel sprookjesachtig mooi zijn in de diepten der zee!

Het is doodstil in de klas. Je hoort alleen zo nu en dan een voet verschuiven.

— Het licht, dat de dieren uitstralen, kan de moeite waard zijn. Ze hebben eens zes lichtende zeediertjes in een jampot gestopt. Het waren zes «euphausiën». Ze verspreidden genoeg licht om bij te lezen. Als een diepzeenet 's nachts wordt opgehaald en in een vat geleegd, gloeit het vat, alsof er vuur in brandt. De gezichten van de mensen, die ernaar kijken, zijn op enkele meters afstand te onderscheiden.

» Ik zie, jongens, dat we nog een paar minuten hebben voor de bel gaat. Ik zal jullie nog gauw even vertellen, dat die lichtjes niet altijd voor vreedzame doeleinden gebruikt worden.

» Er bestaat een diepzee-duivel, die de Engelse naam «angler» draagt. Dat betekent: hengelaar. Die anglers houden er een eigenaardige manier op na om een prooi te verschalken. Je moet weten, dat de lichtjes vooral dienen als middel van verstandhouding. Als bijvoorbeeld een mannetje een vrouwtje zoekt, gebruikt hij zijn lantaarn om een vrouwtje in de buurt op zijn aanwezigheid te wijzen.

» Wat doen nu die handige «hengelaars»? Ze hebben boven hun brede bek een soort buigzaam aanhangel, een hengel. Het eind van die hengel is voorzien met lichtgevende organen, soms met verscheidene kleuren. Als een andere vis dichterbij komt om dat licht eens te onderzoeken, gaat meneer écht aan het hengelen! Hij speelt wat met de lampjes, tot hij ze voorzichtig omlaag brengt tot vlak voor zijn bek. De andere vis volgt het dwaallicht... Tot de hengel plotseling wordt teruggetrokken, de bek klapt dicht en... de vis is gevangen...

Ringngng!... Rrrrrringngng!...

— De bel gaat. Nu opstappen, jongens. Voor vanavond geen huiswerk. Gaan jullie maar heerlijk spelen!

FONS.





#### KNOLLENTUINREGLEMENT

Art. 1: Alle jongens en meisjes mogen hun knolletjes aan Snuffeltje sturen.

Art. 2: Alle grapjes, raadsels, tekeningen, gedichten, beschrijvingen of verhalen worden als knolletjes beschouwd.

Art. 3: Wie ze helemaal zelf verzint, mag boven op zijn briefje vermelden: «Eigen werk». Wie op zijn eigen manier navertelt wat hij ergens gelezen of gehoord heeft, moet op zijn briefje schrijven: «Naverteld».

Art. 4: Wie eenvoudig een knolletje van iemand anders wegpikt, zal met schande overladen worden.

Art. 5: Een goede raad: Kweek geen te dikke knollen.

Art. 6: Tekennolletjes moeten in Oost-Indische (Chinese) inkt uitgevoerd worden op goed tekenpapier zonder lijntjes.

Art. 7: Schrijf je knolletjes altijd op een afzonderlijk blaadje!

#### ROBBEDOES

Robbedies, een krantje leuk en fleurig.  
En ingebonden, o zo keurig!  
Mooie verhalen om te lezen,  
En raadsels om uren zoet mee te wezen.  
Doet het niet gauw aan de kant.  
Eerst nog lezen de «Witte Hand».  
En als je ons krantje hebt bekeken,  
Twee dagen en twee nachten,  
Dan zit je weer met spanning  
Op 't volgend nummer te wachten!

Eigen Werk van  
PRAIRIEJONGEN uit Velp.

Zo beginnen we van de week onze tuin met een knol. Dat is nog eens «met de deur in huis vallen!» Mannen, wat hebben jullie hard en keurig gewerkt! We gaan dan ook dadelijk aan de slag.

JIMMY CARTELS uit Minderhout, bedankt voor je tekeningen om aan de muur van de knollenschuur te hangen. Toch hadden we ze liever in zwarte O. I. inkt gezien! Succes met de voetbal. Rob niet laten schieten, hoor! We zijn erg, heel erg nieuwsgierig naar je opstellen, en hopen, dat je ze gauw zal opsturen. Je vraagje over voetballers kan om praktische redenen niet worden ingewilligd.

#### VEEL LAWAAI... WEINIG SPINAZIE!

Pietje wil maar geen spinazie eten. Ten einde raad zegt zijn moeder:

— Wacht maar deze nacht zal de duivel met jou komen afrekenen, nu je zo stout bent!

's Nachts begint het vreselijk te regenen, te donderen en te bliksemen. Moeder gaat naar de kamer van Pietje om bij hem te blijven tot het ergste voorbij zal zijn.

Verbaasd ziet ze, dat zijn bedje leeg is. Ze gaat op zoek en vindt hem eindelijk druk bezig met koude spinazie te eten, terwijl hij gromt:

— Wat een hoop lawaai om zo'n klein beetje spinazie!

WINNETOU 33.642 uit St. Niklaas.

Deze leuke knol is van onze trouwe rakker Winnetou. «Om alle droeve gezichten te doen verdrijven», schrijft hij erbij. Deze rakker sleept ook de eerste

prijs met knoflook in de wacht, die we wekelijks aan de beste tekening toekennen. Bravo rakker! Maar als jij je nu eens op eigen werk ging toeleggen?

En nu de man met de duiven: JEAN LOU 34.443 uit Leeftaal, met een opstel over zijn duivenhok. En we moeten het zeggen: een voorbeeldig opstelletje, omdat hij zo heel gewoon over een alledaags onderwerp spreekt:

#### MIJN DUIVENHOK

Mijn vader is een echte duivenliefhebber. Bij mij zit ook al duivenmelkersbloed in de aderen.

Ik heb dit jaar van vader al vier jonge, geringde duiven gekregen. Een van zijn blauwe witkop, zijn beste, dan nog een van zijn geschelpde, en ook nog twee van zijn blauwe duif en zwarte duif.

Hierbij heb ik ook het plan al opge maakt van mijn nieuwe duivenhok, in de zelfde vorm als dat van vader, maar niet zo groot.

Als mijn jonge duiven zo goed vliegen als die van vader zal ik ook wel prijzen winnen. Maar de geldduivel zal mij niet verleiden. Ik speel enkel maar voor mijn plezier.

Eigen Werk.

STANLEY 34.503 uit Bergerhout vergast ons deze week op een dichtknol, waaraan veel mankeert wat vorm en rijm betreft. Maar de inhoud daarentegen is zeer mooi en maakt deze knol volkomen het plaatsen waard:

#### MOEDER

Het mooiste op aard',  
Is mijn moederke zoet.  
Niemand op aard',  
Is zo zacht en zo goed  
Als gij, o moeder!  
Ik besef nog niet  
Al wat gij voor mij doet.  
Duizendmaal,  
Moet ik U danken,  
Voor alles wat gij voor mij doet.  
O, moeder!  
Gij, zijt mijn grootste schat.

Eigen Werk.



Brullende leeuw. Nageknold door WINNETOU 33.642 uit St. Niklaas.

Dit is de eerste keer, dat je in ons tuintje verschijnt, nietwaar, Marcel? Van harte welkom, rakker!

Wat je rijmwoorden betreft: het schaaft veel aan de schoonheid van een gedicht, als je in het rijm dezelfde woorden gebruikt, bijv.: «aard» in eerste en derde regel, «doet» in de zevende en tiende. Maar ja, alle begin is moeilijk. Lees de gedichten van echte dichters eens aandachtig en vraag je telkens af, waarom hij dat zus of zo zegt, of waarom hij nu juist dat woord gebruikt. Succes!

GEMASKERDE WREKER 32.839 uit Maleizen-Overijse stuurt een «gelukwens»:

#### EEN MOOIE GELUKWENS

Toen Kwabbernoot jarig was, feliciteerde zijn vader hem. Hij zei:

— Piet, ik wens je geluk met je verjaardag en ik hoop, dat je in eer en deugd moogt opgroeien.

«Dat is mooi gezegd, dacht Piet. Dat zal ik goed onthouden. Als er dan iemand jarig is, ben ik klaar.»

Hij repeteerde de volzin herhaalde malen en kon hem eindelijk glad opzeggen.

Toen — een maand later — zijn grootvader negentig jaar werd, spoedde hij zich naar diens woning en zei:

— Grootvader, ik wens u geluk met uw verjaardag, en ik hoop, dat ge in eer en deugd moogt opgroeien.

Eigen Werk.



Mijn duivenhok. - Eigen werk van JEAN LOU 34.443 uit Leeftaal.

Jullie zien wel, dat Robbedoesrakkers geen saaie klanten zijn, maar ook van grapjes genieten.

KIT CARSON uit Brantford: je bent een ijverig planter! Bedankt voor je vriendelijke brief, maar vooral voor je voorbeeldige knol: een levensbeschrijving van Marco Polo. Werkelijk ten volle de moeite waard om geplaatst te worden. Maar andere rakkers komen ook graag aan de beurt!

Je kan steeds in een verhaal op de tegenwoordige tijd springen, Kit, als je er levendigheid in wil brengen. Je deed het zelf al:

Ze worstelden door vloed, lawine's en stormen heen, tot ze tenslotte in Peking aankwamen. (O. V. T.)

Daar worden ze verwelkomd door Koeblai Khan... (O. T. T.)

Een hartelijk welkom aan je broertje. Hij mag zich gerust in het Engels aan Snuffel richten.

Voor alle rakkers: wat Kit Carson met zijn opstel deed, is zeer aan te prijzen. Roger heeft namelijk een samenvatting gemaakt uit boeken, die hij had gelezen over



# Onze Kruiswoordraadsels



De oude postkoets. - Door ROBERTO SALVI  
34.306 uit Hoboken.

Marco Polo. Als je dat altijd doet, wanneer  
je een boek gelezen hebt, zal de inhoud  
beter blijven hangen.

Tot slot van dit tuintje een gedicht van  
Mr. FIELD uit Asse :

## LENTELUST

Nu de winter is verstreken  
Komen vogels uit verre streken.  
Alles staat in volle bloei  
Alles schiet in volle groei.

Sterker lijken nu allen  
Die in de winter niet zijn gevallen.  
Ook alle Robbedoes rakkers  
Worden nu nog flinkere makkers !

Eigen Werk.

Hiermee doet deze rakker zijn intrede  
in onze grote familie. Welkom !...

Rombedebom... Daar rollen de Eervolle  
Vermeldingen :

**EL TORRO** 34.550 uit Turnhout : een eer-  
ste begin is moeilijk, Harry. Maar houd  
vol ! Wil je voor een schuilnaam zorgen, **J.**  
**BOER** uit Lendeledede ? Je raadsels zijn goed  
gevonden ! **TEXAS KID** uit Schoten : Te kort  
om er spanning in te brengen. Jammer, want  
je was zo goed begonnen ! Welkom, **BUCK**  
**DANNY** 34.579 uit Drongen ! Bravo voor je  
tekening. Iets losser zijn met de pen. Wel,  
**ROBIN HOOD** 34.562 uit Leopoldsborg : het  
adres van Snuffeltje is hetzelfde als van  
Robbedoes. **MARSUPIAMI** 34.563 uit Vlisse-  
ghem : Art. 6 ! Jammer ! Hetzelfde voor  
**TIMOER** uit Den Haag.

Tot zover, beste vrienden ! Nog een goeie  
week, en dan hebben jullie weer een paar  
dagen vakantie ! Gelukkige stervelingen !

Nu voor een weekje ons tuintje uit. Tot  
zolang onze beste groeten : van Sjarel de  
Zetter, van Piet, maar vooral van jullie  
opperknollenplanter :

SNUFFEL.



Lente. - Eigen werk door KWABBERNOOT  
uit Bertem.



## HORIZONTAAL

1 : Vorm van zijn. — 2 : Te vervullen  
plicht. — 3 : Woord ter aanduiding van per-  
soon of zaak. — 4 : Stukken. — 6 : Bekrach-  
tigen. — 7 : God van hemel en aarde (Germ.  
Mythol.). — 8 : Ledig, va's,  
handig. — 9 : Tammie viervoetige dieren. — 10 :  
Faam, achting. — 11 : Witte vlek op voorhoofd  
van paarden. — 12 : Normaalprofiel (afk.).  
— 13 : Oud Testament (afk.). — 14 : Verkleinend  
achtervoegsel.

## VERTIKAAL

1 : Sierbloem met rose of witte opgeblazen  
kelk. — 2 : Menigte. — 3 : God der liefde.  
— 4 : Dier levend in het water. — 5 : Vader. —  
6 : Voegwoord. — 7 : Grillig, vreemd, zonderling.

— 8 : Middag. — 9 : Effen ruimte. — 10 : Deel  
van de boom. — 11 : Vorm van keren. — 12 : Deel  
van het gelaat. — 13 : Vorm van lezen. — 14 :  
Slotwoord der katholieke gebeden. — 15 :  
Persoonlijk voornaamwoord.

## OPLOSSING

Ik. — 8 : Kaak. — 9 : Leesde. — 10 : Amen. — 11 :  
— 6 : Noen. — 7 : Vlakje. — 8 : Tak. — 9 : Keerl.  
3 : Amor. — 4 : Vis. — 5 : Pa. — 6 : Barok.  
Vertikaal. — 1 : Silene. — 2 : Troep.  
— 12 : Ol. — 13 : Ke.  
— 10 : Np. — 11 : Paard. — 12 : Harkje.  
Imin. — 8 : Kel. — 9 : Vee. — 10 : Der.  
Naam. — 4 : Broken. — 6 : Slaven. — 7 :  
Horizontaal. — 1 : Is. — 2 : Taak. — 3 :

## Met onze helden op stap...

In de nieuwste albums vind je  
onze helden op hun best. Ga  
met hen mee op avontuur in :

**Robbedoesalbum 49**  
**Een Vliegtuig wordt vermist**  
**De stille Planeet**  
**De Baard en de Kale**  
**in Midden-Amerika**  
**Oscar en zijn Geheimen**  
**De verloren Stad**  
**Zeeschuimers**





MERMOZ WORDT PILOOT OP DE LUN CASABLANCA - DAKAR, VIA AGADIR, KAAP JUBY, VILLA CISNEROS, PORT-ETIENNE EN SAINT-LOUIS. TWEE DUZEND KILOMETER OVER EEN GLOEIENDE WOESTIJN, GETEISTERD DOOR DE SAMOEN, DOORKRUIST DOOR OPROERIGE ONGEHOORD WREDE NOMADEN, DE LANDINGS PLAATSEN ZIJN AFGE-LEGEN WOESTIJNFORTEN. DE OUDE "BRAGUETS" OP DEZE LUN HEBBEN GEEN RADIO OF BLINDVLEGINSTRUMENTEN AAN BOORD.

